

Jaarboekje 2021



Baptisten Gemeente Zaanstad



BAPTISTEN GEMEENTE
ZAA NSTAD

Jaarverslag Financiën

Ook 2021 was een jaar waarin de gemeente regelmatig gesloten bleef. De diensten die voor ons allen zo nodig zijn, bleven vaak uit en zelfs met Kerst konden we niet samen zijn.

De inkomsten liepen terug en daarvoor zijn een paar oorzaken aan te wijzen:

-vanwege het verminderd aantal diensten zijn de bijdragen vanuit de collectes achter gebleven;

en

-in 2021 hebben we afscheid moeten nemen van meerdere gemeenteleden;

en

-een aantal gemeenteleden hebben hun periodieke bijdragen aangepast.

br. Albert Jan van der Werf
Penningmeester

Jaarverslag Gemeente Berichten

Ondanks dat we dit jaar door corona een paar maal genoodzaakt waren de kerkdiensten voor een aantal maanden niet door te laten gaan, zijn we toch in contact gebleven en op de hoogte gehouden door middel van de Gemeente Berichten.

Om de Gemeente Berichten te maken, is er een andere computer geïnstalleerd, omdat de oude PC zo langzaam was. Deze had een kwartier nodig om op te starten en als je er aan werkte, duurde alles twee keer zo lang als normaal, zodat ik soms tot in de nachtelijke uurtjes bezig was om iets af te krijgen. Maar dit hield ook in dat deze computer ook weer met de printer samen moest werken. Dus br. Albert Jan van der Werf is hiermee bezig geweest om de software op te halen en te installeren.

Doordat br. Helderop overleden is en daardoor het voorwoord “Nadenken over” dat door zijn hand trouw al zoveel jaren was geschreven, kwam te vervallen, moesten we op zoek naar een alternatief. Nu doet om de beurt één van de bestuursleden het voorwoord. Als één van de gemeenteleden het zou willen doen, mag dat natuurlijk ook.

De Gemeente Berichten heeft altijd een aantal vaste stukjes, denk aan: Het voorwoord, Aandacht voor elkaar, Mededelingen, voor de kinderen het verhaal, de verjaardagen, agenda, roosters, activiteiten tijdens de dienst.

U mag altijd een stukje of gedichtje inzenden, hetzij per post of naar het mailadres (staat in de Gemeente berichten).

Gods Zegen,
zr. Marion Limburg, zr. Rebekka Kattenberg

Jaarverslag Kring

Er is in 2021 géén Kring geweest v.w. de corona-situatie.

Br. Cor van den Eijk, een eerdere deelnemer

Jaarverslag Werkgroep Onderwijs & Toerusting

Het is begin 2022 en we kijken weer terug naar het jaar 2021.

Aan het begin van 2021 waren we weer gesloten vanwege Corona. Vrij onverwacht kwam er na Kerst de persconferentie waarin mensen opnieuw de maatregelen moesten houden. Geen bezoek, anderhalve meter, winkels, theaters, kappers en horeca dicht. Nederland ging weer “op slot”. Ook de kerk sloot haar deuren weer.

Het doel van Onderwijs en Toerusting in deze tijd was het zoeken naar nieuwe voorgangers die in de gemeente zouden kunnen spreken. Door verschillende oorzaken lukte het niet om de planning voor de zondagen rond te krijgen. Nadat br. Aalderd Stoevelaar dit jarenlang had gedaan, namen zr. Naomi Herben en ik dit in juli over.

We zijn altijd enthousiast over de diensten. We voelen ons gezegend met een groep voorgangers die graag bij ons willen spreken. Ook al moeten ze soms van ver komen. Juist de afwisseling van sprekers maakt het aantrekkelijk.

Nu gingen wij op zoek naar nieuwe sprekers binnen de Baptistenwereld en ook een paar daarbuiten. We luisterden preken en namen contact op. Het was geweldig om te merken dat er zoveel inzet is van sprekers om te willen helpen en zo kwam het rooster toch weer rond. Op één zondag na. Die zondag ben ik (zr. Imka Monsma) zelf voorgegaan en hebben we er een gebedsdienst van gemaakt. Het was fijn om met elkaar in gesprek te gaan en samen te bidden!

25 juli 2021 konden we weer open. Met alle bijbehorende maatregelen konden we elkaar toch weer ontmoeten. Al voelde dat soms ongemakkelijk, we waren open!

Vanaf juli kwamen dus ook nieuwe sprekers in onze gemeente: we noemen ds. Kina Tigelaar, Zr. Dominique Klamer en zr. Kirsten Timmer. Ook de sprekerslijst voor 2022 hebben we grotendeels ingevuld. We konden diensten houden tot de week voor Kerst kwam. Toen moest in ene weer alles gesloten worden. Maar hoe moet het dan met Kerst? Br Hans Borghuis ging ons voor via een live stream! Hij had hier ervaring mee en kende een technische vriend waarmee we Kerst toch konden vieren. Dit was een eerste livestream-dienst vanuit onze eigen gemeente! Hoe bijzonder was dat! Maar het was ook behelpen... □ 3, 2, 1 en we zijn live.....dat was echt wel nieuw voor me (Imka).

Naast het op zoek gaan naar nieuwe voorgangers maken we ook deel uit van het bestuur en draaien we mee in de kostersdienst. We berei-

den de liturgieën voor en versturen deze en zetten ons in voor de gemeente.

Zo zijn we betrokken bij de gemeente van onze Vader, de Here God. Hij heeft ons geleid in het afgelopen jaar. Hij gaf ons de kracht om te doen wat gedaan moest worden, ook al was dat zeker niet altijd makkelijk. Hij was er.

Gelukkig zijn we nu vanaf februari 2022 weer open. Hopelijk voor een lange tijd! Gods zegen voor iedereen.

Werkgroep Onderwijs en Toerusting
Zr. Naomi Herben
zr. Imka Monsma

Jaarverslag Werkgroep Beheer & Organisatie

Maatregelen: In 2021 hebben wij van Beheer en Organisatie samen met de andere werkgroepen de persconferenties op de voet gevolgd. Als Beheer en Organisatie zijn we bezig geweest voorzorgsmaatregelen te treffen om coronabesmettingen tijdens de dienst te voorkómen. Afstand houden, mondkmaskers, handen ontsmetten, geen koffie achteraf, luchten, registratielijsten. Na de dienst hebben wij schoongemaakt volgens de richtlijnen van de Lorzie. Het vereiste veel flexibiliteit en het moest steeds weer goed naar de gemeente gecommuniceerd worden. Er zijn ook periodes geweest van sluiting van de gemeente, wanneer de coronacijfers te hoog opliepen en/of wanneer de overheid de maatregelen aanscherpten.

De Lorzie: Er was steeds goed overleg met Esmeralda die over het beheer gaat van de Lorzie. We zijn heel blij en dankbaar dat er zo een goede band van vertrouwen is met de Lorzie en dat ons om die reden ook veel vrijheid wordt gegeven. Zr. Marion Limburg, als contactpersoon van de Lorzie, heeft steeds helder en transparant gecommuniceerd met Esmeralda hoe wij als gemeente omgaan met het coronabeleid.

De sleutel van de Lorzie: er zijn nu 3 sleutels van de Lorzie die onze gemeente in beheer heeft. 1 op naam van zr. Marion Limburg, 1 op naam van br. Piet Klein Kranenburg en 1 op naam van br. Albert-Jan van der Werf.

Kosterdienst: Op de momenten dat wij als gemeente open waren, was het een constante uitdaging om het rooster voor de koffiedienst en de zaal klaarzetten rond te krijgen. Uiteindelijk heeft het bestuur grotendeels zelf de gaten gevuld, maar er is ook een moment geweest in december dat er geen bestuurslid meer beschikbaar was en br. Chris Kattenberg heeft geopend en gesloten met hulp van de andere gemeenteleden. zr. Tessy Aldewereld heeft zich steeds ingezet voor de koffiedienst, totdat de coronacijfers weer stegen en zij de zorg voor zr. Saar Visscher op zich nam.

Geluid: Wat betreft het geluid staan br. Frans Boersma en br. Chris Kattenberg op het rooster. Dat verliep prima. Br. Frans Boersma deed en doet alle zondagen het geluid wanneer hij niet werkte. Daar zijn we heel blij mee. br. Albert Jan van der Werf heeft een keer ingevallen

toen er geen geluidsmensen waren.

Beamer: br. Ruben Stoevelaar stond ook in 2021 alle open zondagen klaar om de beamer te doen. Hier ging doordeweeks ook werk aan vooraf om de liedjes en Bijbelteksten in te voeren. Daarnaast was en is hij op zondagen ook flexibel door een handje te helpen met andere werkzaamheden. Petje af voor hem. zr. Rebekka Kattenberg is back-up geworden voor als hij een zondag geen beamerdienst kon draaien.

Avondmaalsbloemen: De avondmaalsbloemen werden elke maand gebracht door zr. Marion Limburg, ongeacht of de kerk open was of niet. Zodoende bleef zij in contact met de gemeenteleden als zij met een bloemetje voor de deur stond.

Aanschaf & Inkoop: Vanwege de vele gesloten zondagen en geen koffie na de dienst is er minder ingekocht. Echter moesten wij wel de houdbaarheidsdatum in de gaten houden van sommige food producten en moest er een en ander worden weggedaan en opnieuw ingekocht. We hebben in september een nieuw geluidspanel aangeschaft en een nieuwe microfoon. Het oude geluidssysteem was aan vernieuwing toe. Br. Albert-Jan van der Werf heeft dit voor ons geregeld.

Gemeenteberichten: zr. Marion Limburg heeft het hele jaar de ingekomen stukken verwerkt van de gemeenteberichten en aangevuld met extra columns. Ondanks technische problemen die er ook waren, is het met veel doorzettingsvermogen toch gelukt om elke maand de gemeenteberichten te versturen en rond te brengen naar de gemeenteleden die geen e-mail hebben/lezen.

Communicatie: Berichten vanuit het bestuur werden vanuit Beheer en Organisatie door zr. Marion Limburg naar de gemeenteleden en vrienden verstuurd.

Zodoende hebben we het jaar 2021 dankbaar afgesloten. Ondanks alle uitdagingen zijn we dankbaar dat God ons bijstond en dat zal doen voor 2022.

Gods zegen namens werkgroep Beheer & Organisatie.
zr. Marion Limburg en zr. Rebekka Kattenberg

Jaarverslag Pastoraat

Het pastoraal team bestond dit jaar net als in 2019 en 2020 uit zr. Mienieke Stoevelaar, br. Cor van den Eijk en br. Paul Wiersma.

Het is ons doel om de mensen uit onze gemeente bij te staan in moeilijke momenten, zoals bij ziekte en ingrijpende gebeurtenissen. Ook willen wij er zijn om te praten over levens- en geloofsvragen. Op bezoek gaan lukte, net als in 2020, maar mondjesmaat. Opnieuw was corona hierin een spelbreker, temeer omdat br. Cor van den Eijk en zr. Mienieke Stoevelaar hier beiden ook door getroffen werden. En dus werd er gebeld, hebben we een ‘corona-enquête’ gehouden, zijn er weer dozen bezorgd in het kader van de actie Present en zijn er kaarten verstuurd naar onder andere br. Paul van Hooijdonk en br. Momoh en zr. Juliet Johnson en de kinderen.

Verder werd er iedere maand in de gemeenteberichten een ‘Aandacht voor elkaar’ geschreven waarin we aandacht vroegen voor degenen van ons die ziek waren, het lastig hadden, voor een uitdaging stonden, of juist iets moois meemaakten. Menigmaal schreven we dit rondom een thema zoals eenzaamheid, loslaten, hoe-gaat-het-met-jou en hoop.

Ook werd er het nodige werk, bestuurswerk verzet door br. Cor van den Eijk en br. Paul Wiersma. Er werd zeven keer vergaderd, waarbij veel tijd en aandacht ging zitten in het houden van onze kerkdiensten in coronatijd. Br. Cor van den Eijk deed dit jaar ook het secretariaatswerk.

Ds. Cees Helderop en zr. Joop Edens zijn dit jaar overleden. Beide overlijdens gingen snel en overvielen ons.

Wij hopen dat de gemeente ons in het komende jaar wat beter weet te vinden. Schroom niet ons te vragen om op bezoek te komen als je ergens mee zit of gewoon eens wilt praten.

Hartelijke groet,
Zr. Mienieke Stoevelaar
Br. Cor van den Eijk
Br. Paul Wiersma

Jaarverslag Secretariaat

Algemeen

Als eerste moeten we God de eer geven voor het afgelopen jaar, want ook in 2021 zijn we door Hem bewaard en gezegend geweest.

De uitbraak van de coronapandemie is ook in 2021 overheersend geweest en met name in negatieve zin. Het heeft het merendeel van de diensten belet en vooral ook het samenzijn van de mensen belemmerd. En in de weinige diensten mocht niet meer worden gezongen, maar hooguit wat mee geneuried. En we moesten uit elkaar zitten, m.u.v. gezinnen.

Er is wel één keer een livestream georganiseerd namens onze gemeente, zodat er gebruik is gemaakt van digitale middelen om zodoende tóch de mensen te bereiken. Oók op deze manier werkt God natuurlijk wel weer.

Vergaderingen

We hebben onze voorjaarsvergadering digitaal ‘beleefd’ en de najaarsvergadering weer gezamenlijk.

Leden

We zijn 2021 met 26 leden gestart en in het afgelopen jaar zijn er twee wijzigingen geweest. zr. Joop Edens is overleden en zr. Marlène Truideman heeft onze gemeente verlaten om elders in dienst van onze Heer en Heiland te treden.

Zondagochtendiensten

Er waren wel met korte periodes diensten, maar het merendeel van diensten is uitgevallen.

Bijzondere diensten

Er waren géén bijzondere diensten.

Lief en leed

Lief en leed was er ook in het afgelopen jaar en daar is door het Pastoraat op gereageerd.

Bijzondere gebeurtenissen

De familie Johnson-Musa heeft ons verlaten en is naar Engeland ver-

huisd.

Vooruitblik

Voor 2022 hopen we de coronapandemie onder controle te krijgen, zodat we weer ‘normaal’ bij elkaar kunnen komen. Weer samen zingen, elkaar ontmoeten en vooral weer Gods woord kunnen horen van aangezicht tot aangezicht en niet op een digitale manier.

‘*Terug naar de basis*’ is het thema van 2022. Je kunt dit óók benaderen als ‘*Terug naar de Bron*’ en dat is hard nodig. Want de Bron is het Woord van God, dat ons leidt. En God zelf zal ons het Leven geven.

Namens de secretaris,
Br. Cor van den Eijk

Jaarverslag Tieners

In 2021 zijn de Tieners heel weinig bij elkaar geweest!
Het vertrek van Grace en Gloria en de afwezigheid van Esit, Mats en Bram hebben de spoeling erg dun gemaakt! □
Alleen Francis is de regelmatige aanwezige geweest.

Zr. Mieneke Stoevelaar / Br. Cor van den Eijk

Jaarverslag Zaans Evangelisatie Koor

Het Zaans Evangelisatie Koor is níet bij elkaar geweest.

Zr. Joke Slegers, secretaresse

Jaarverslag Zondagschool

2021, een jaar van komen en gaan m.b.t. de corona maatregelen. Er zijn op dit moment helaas niet zoveel kinderen bij de zondagschool. Familie Johnson is natuurlijk verhuisd naar Engeland en dat is een groot gemis voor ons. Ook zijn, voor zover wij weten, zr. Soira Tesfu en haar gezin overgestapt naar de Leliekerk of daar in ieder geval veel te vinden. Wie weet mogen wij ze binnenkort weer eens een keertje verwelkomen bij de zondagschool en/of de crèche. Gelukkig is Jazzy er wel regelmatig en Myléne en Marie ook. Dit jaar was er rond kerst wederom geen dienst. Wij zijn al eerder naar de Evangelische boekenwinkel in Alkmaar geweest om voor elk kind persoonlijk iets uit te kiezen. Iets wat wij elk jaar doen. Wij hebben als team de tasjes bij de kinderen thuisgebracht en alle kinderen waren er erg blij mee. Ook had Jazzy een mooi liedje ingestudeerd die tijdens de live stream met kerst te horen was. Top gedaan Jazzy!! Op dit moment zijn er twee zwangere in het zondagschoolteam. Zr. Naomi Herben en zr. Lotte Maarseveen zijn allebei rond dezelfde periode uitgerekend, half/eind mei 2022. Dit betekent dat het de komende tijd wat moeilijker zal worden om zondagschool te draaien. Omdat zr. Rebekka Kattenberg ook al veel taken binnen de gemeente vervult, kan zij ook niet vaker zondagschool draaien. Zr. Harma van der Werf doet ook al jaren de zondagschool en moet ook een stapje terug doen. De kinderen zullen dus vaker in de dienst zijn. Hierbij nog even een extra oproep. Als je eens de zondagschool of crèche zou willen doen, graag! Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, samen met de kinderen knutselen, een spelletje doen of een kleurplaat maken is al prima. Alle beetjes helpen en we moeten het samen doen. Zodat het voor de kinderen ook leuk blijft om naar de kerk te gaan en zodat de gemeenteleden de preek goed kunnen volgen. In de gemeenteberichten is te vinden wie er wanneer op het rooster staat en u kan altijd naar iemand van het zondagschool team toestappen.

Hopelijk kunnen wij in 2022 weer een uitgebreider verslag schrijven en mogen wij meer kinderen verwelkomen bij de zondagschool!

Het zondagschoolteam

Jaarverslag Zusterkring

Doordat er nog steeds dit jaar beperkingen waren en het coronavirus nog steeds onder de mensen was, is de zusterkring niet bij elkaar geweest.

Dat neemt niet weg dat we niet bij elkaar op bezoek zijn geweest, want wij zijn een kleine kring van zusters die een hechte band met elkaar hebben en lief en leed met elkaar delen.

Daar hoort een belletje of een bezoekje bij.

Op 22 oktober kregen wij het bericht dat onze zr. Joop Edens, onze secretaresse, helaas was overleden. Zr. Joop Edens was voor heel veel zusters in diverse gemeentes een bekende. Zij stond aan de wieg van onze zusterkring.

Door het overlijden van onze zuster bestaat onze zusterkring nog maar uit vier (4) zusters, waarvan ik (Marion) de jongste ben en zr. Aaf Biersteker zelfs al 92 jaar.

Allemaal zusters met lichamelijke ongemakken, wat het niet makkelijker maakt om na deze periode de draad weer op te pakken.

Maar we blijven bidden voor elkaar en elkaar bemoedigen en elkaar opzoeken en bellen.

Namens de zusterkring,
Zr. Marion Limburg

Mijn liefste wens
opnieuw geloven in de mens,
niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend malen weer herhalen
dat hij een deel is van Gods plan,
daar wordt de wereld mooier van.

Toon Hermans

